

Vraag het aan Morya



Wat wil je echt?

“Wanneer je met vragen rondloopt, kijk dan even naar je hart en vraag je af wat je echt wil.

Wil je voor die dingen waar je mee bezig bent een oplossing vinden of wil je dat eigenlijk niet? Doe je iets omdat het van jou verlangd en gevraagd wordt? Doe je het omdat het misschien een gewoonte is, omdat mensen - je vader, je moeder of wie dan ook - het van jou verwachten? Of doe je het omdat je dat werkelijk zelf wil, omdat het in jou leeft en je dat naar buiten wil brengen? Dat maakt een heel groot verschil uit.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 4: Vertrouwen in jezelf”
(uit hoofdstuk 1: ‘De twijfel overstijgen’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 179

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


